



Geachte collega's,

De Nationale Raad werd vanmorgen in kennis gesteld van het schokkende nieuws dat dokter Patrik Roelandt gisteren is overleden. Hij werd neergestoken door een patiënt tijdens een huisbezoek.

Patrik Roelandt was een zeer graag gezien en gewaardeerd lid van de Nationale Raad. Met de nodige standvastigheid nam hij een actieve rol op tijdens de vergaderingen en nam hij meermaals zelf de pen ter hand om de medische deontologie mee vorm te geven. Het verlies van Patrik als vriend en gewaardeerd collega valt ons zeer zwaar.

Patrik Roelandt was het voorbeeld van de goede huisarts. Zijn toewijding naar zijn patiënten toe was onbegrensd. Hij was de veruitwendiging van wat in de Eed van Hippocrates wordt omschreven als *"Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten."* Patrik Roelandt was een bezieler van de huisartsgeneeskunde en geloofde echt in een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts, zoals vermeld staat op zijn website: *"In a medical home, the practice is organized around the patient – communication is based on trust, respect and shared decision-making. Patients want access to personalized, coordinated and comprehensive primary care when they need it, when it's convenient for them. (AAFP)"* Patrik Roelandt runde zijn praktijk met zijn echtgenote Catheline Verstraete en samen koesterden zij de betrachting om toegankelijke zorg op mensenmaat te brengen. Het overlijden van Patrik Roelandt raakt ons dan ook eens te meer nu hij stierf terwijl hij dit beroep dat hij zo hard koesterde, uitoefende.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en zijn kinderen aan wie de Nationale Raad van de Orde der artsen zijn oprecht medeleven betuigt.